



Olie baart kunst

Golfstaten investeren massaal in westerse kunst >18



Clijsters door blessure niet naar US Open >29

Een nieuw politiek jaar, een nieuwe communautaire rel

Yves Leterme 'beledigt' Wallonië >4



Vrijdag 18 augustus 2006 • www.demorgen.be ★★

onafhankelijk dagblad

DeMorgen

Belg hoort bij bangste Europeanen

BRUSSEL • In vergelijking met veel andere Europeanen is de Belg bezorgder over misdaad en migratie. Over gezondheidszorg liggen we dan weer het minst wakker, zo blijkt uit een Europese enquête.

DOOR BARBARA DEBUSSCHERE

In heel Europa daalt de bezorgdheid over misdaad nochtans geleidelijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van onderzoeksbureau GfK in tien Europese landen. Aan 12.000 Europeanen werd gevraagd waar volgens hen de grootste uitdagingen van de komende jaren liggen.

Zoals altijd komt de werkloosheid als de grootste gedeelde zorg naar voren. Gemiddeld is 37 procent van de ondervraagden er niet gerust op dat er in de toekomst voldoende werk zal zijn. In België is het ook de grootste zorg met 33 procent. Na werkloosheid volgen inflatie, gezondheidszorg, huisvesting en misdaad op de Europese rangschikking.

Waar de Belg zich na werkloosheid het meest zorgen over maakt, zijn de dalende koopkracht (19 procent), het beleid (14 procent), misdaad (14 procent) en immigratie (13 procent).

Met die laatste twee angsten toont de Belg zich banger dan de doorsnee-Europeanen. De gemiddelde bezorgdheid over misdaad ligt op 12 procent en die over

immigratie op 8. Alleen Britten (23 procent) en Oostenrijkers (18 procent) maken zich aanzienlijk meer zorgen over immigratie dan de Belgen. In Duitsland en Spanje is die bezorgdheid overigens even groot als in ons land.

Enkel Britten (25 procent), Fransen (22 procent) en Nederlanders (22 procent) zijn bezorgder dan de Belgen over misdaad. De Britten zijn daarmee het bangst voor immigratie en misdaad.

Sinds de aanslagen op elf september 2001, waarna 28 procent van de Europeanen misdaad als een grote bedreiging zag, is die angst over het algemeen nochtans gedaald tot gemiddeld 12 procent.

Maar de angst blijft volgens GfK vooral hangen binnen de landen die getroffen zijn door terreur. Zo ziet een kwart van de Britten misdaad als de grootste uitdaging voor hun land, een gevolg van de aanslagen in Londen vorig jaar.

Bij onze noorderburen is misdaad zelfs de grootste zorg (22 procent). "Dat is een hoog percentage en vloeit direct voort uit de aanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh", schrijft onderzoeker Raimund Wildmer van GfK.

In Spanje, dat in 2004 ook getroffen werd door een terroristische aanslag, bedraagt de angst voor misdaad echter maar 14 procent, evenveel als in België, dat niet getroffen werd door terreur.

Pukkelpop breekt verkooprecord



■ Een recordaantal van 50.000 festivalgangers kwam gisteren naar de eerste dag van Pukkelpop in Hasselt, dat zich opnieuw ontpopt als de supermarkt van de alternatieve muziek. De 21ste editie van het rockfestival in Kiewit loopt nog tot en met zaterdag. Beck en Radiohead speelden gisteravond laat op het hoofdpodium. Ondanks de barre weersvoorspellingen konden de festivalgangers gisteren genieten van een zachte en bewolkte dag. Toppers voor de volgende dagen zijn Massive Attack, Dave Clarke en Keane op vrijdag en Placebo, Daft Punk en Arctic Monkeys zaterdag. >20-21

Voorts blijkt dat Russen en Spanjaarden zich het meest zorgen maken over de huizenmarkt en dat in Duitsland almaar meer mensen piekeren over hun pensioen en toegang tot de gezondheidszorg.

Over dat laatste ligt de Belg hoegenaamd niet wakker. Slechts 4 procent van de Belgen is van mening dat er zich een belangrijk probleem stelt met de gezondheidszorg. Het gemiddelde ligt op 12 procent en niemand is op dat vlak onbezorgder dan de Belgen. Ook over huisvesting en onderwijs zijn de Belgen tamelijk zorgvrij.

Meer antisemitismeklachten door Libanon

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding noteerde de voorbije maand veel meer klachten voor antisemitisme dan gewoonlijk. Het centrum ziet een direct verband met de oorlog in Libanon.

De voorbije maanden ontving het centrum gemiddeld één à twee klachten over antisemitisme per week. Sinds het conflict in Libanon een goede maand geleden uitbarstte, steeg het aantal tot één klacht per dag.

"We tellen nu een dertigtal klachten sinds het begin van het conflict", vertelt Patrick Charlier, coördinator van het departement racisme en integratie.

Er zijn drie categorieën klachten: antisemitische uitspraken op het internet, anonieme brieven aan Joden en klachten naar aanleiding van uitlatingen in de pers. De opflakking van antisemitisme is een constante in conflicten waarbij Israël betrokken is. (KRMH)

Genie

Sinds enige tijd word ik omdijkt door genie. Geen kwinkslag kan ik nog maken jegens een kind of ik word erop gewezen dat het hoogbegaafd is. Er moet een epidemie van juveniele genialiteit heersen. Ik word daar van alles van, vooral: chagrijnig. Voortdurend al die prille brillen om mij heen, en ik kan niet eens drie schaakzetten vooruitdenken.

In de krant staat dat een Russisch genie enkele jaren geleden een probleem heeft opgelost "waar meesterbreinen zich al decennia lang suf op peinsden". Het probleem luidt "Het vermoeden van Poincaré" en houdt in "dat er een eenvoudig criterium moet zijn om te zien of een driedimensionale ruimte de vorm van een driedimensionale sfeer heeft".

Ik begrijp het vermoeden al niet, wat zou ik dan.

Maar wat wilde ik dat ik het kon. Mijn hele duizelingwekkende atletische verschijning, al mijn aanhang, zelfs mijn

Camps&Dewulf

pijpencollectie zou ik opofferen voor één flits van inzicht. Eén onvergetelijk moment dat alles helder werd, dat alles als een bezochte Madonna oplichtte, alles waar ik me nu al decennia lang suf over pieker – met zelfs geen begin van bevattingsvermogen in zicht.

Dat men zijn leven moet slijten met de hersenen van een amateur, dag na dag gemiddelde schakelingen aanmaakt waarmee men geen millimeter opschiet – ik doorgond niet hoe ik, hoe wij, lotgenoten in de mediocriteit, het volhouden. Hoe iedereen vrolijk voortdoet, in de wetenschap van de onwetendheid, het gaat mijn verstand te boven.

Het hoger vermelde genie is intussen verdwenen, spoorloos in de onherbergzame bossen rond Sint-Petersburg. Op de vlucht voor bewondering, lees ik. En dan heb je dus het verschrikkelijke vermoeden van Poincaré opgelost. Terwijl wij, dagelijkse militanten van de middelmaat, ons dagelijks spiegelen aan elkaars eigenwaan – elke dag weer opstaan als elkaars illusionisten. Ik begrijp er niets van.

Bernard Dewulf



Brussels parket vervolgt Suez voor spionage >5



Hybridewagens nemen hogere versnelling >26

JOKER VROEGBOEK actie

BOEK VOOR 31 AUGUSTUS 2006

VLIEG TEGEN UITZONDERLIJKE PROMOTIETARIEVEN TOT EIND JUNI 2007

AUCKLAND vanaf € 839	BANGKOK vanaf € 497	BEIJING vanaf € 439
BUENOS AIRES vanaf € 639	CUBA vanaf € 568	DAKAR vanaf € 513
JOHANNESBURG vanaf € 583	NAIROBI vanaf € 574	NEW YORK vanaf € 396
SANTIAGO CHILE vanaf € 619	SYDNEY vanaf € 843	TOKYO vanaf € 647

ALLE INFO OP WWW.JOKER.BE

De Chicklitcollectie Bon gemist?

De Nanny van Melissa Nathan

3,95€+bon= Boek 10



3,95 € per boek. Geldig tot en met 19/8/2006

DeMorgen Knip deze bonusbon uit en ga ermee naar uw krantenwinkel

De Nanny van Melissa Nathan

Chicklitbon 10

